

LITURGIE

voor de dankdienst voor haar leven
voorafgaand aan de begrafenis

Lidy Hol - Bekebrede

25.10.1944 | 14.01.2022



Datum: donderdag 20 januari 2022
Aanvang: 9.45 uur
Locatie: Goede Herderkerk te Barneveld

Voorganger:
Organist/pianist:
Cello:

ds. P. Molenaar
Jaap Ouwehand
Jillian van Delen

Bij het binnendragen van Lidy luisteren we naar haar geliefde lied:

Nada te turbe

*'Niets zal je verontrusten, niets zal je bang maken.
Wie God heeft, hem ontbreekt niets,
God alleen is genoeg.'*

Welkom: door begrafenisondernemer

Zingen: 'Groot is Uw trouw, o Heer' (*staande*)

Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

(Refrein) Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Persoonlijke herinneringen aan mama: door Harm

Luisterlied: 'No longer slaves'

*'I'm no longer a slave to fear
I am a child of God.'*

Persoonlijke herinneringen aan oma: door Daniël

Gebed

Zingen: 'Heer, U doorgrondt en kent mij'

Heer u doorgrond en kent mij
Mijn zitten en mijn staan
En U kent mijn gedachten
Mijn liggen en mijn gaan
De woorden van mijn mond o Heer
Die zijn voor u bekend
En waar ik ook naartoe zal gaan
Ik weet dat U daar bent

(Refrein) Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Heer u bent altijd bij mij
U legt Uw handen op mij
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen
Elke dag

Heer u doorgrond en kent mij
Want in de moederschoot
Ben ik door U geweven
U bent oneindig groot
Ik dank U voor dit wonder heer
Dat U mijn leven kent
En wat er ook gebeuren zal
Dat U steeds bij mij bent

Refrein

Bijbellezing: door Melatiah

Filippenzen 4 vers 4 - 7

- 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
- 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.
- 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
- 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Overdenking:

‘De vrede van God!’

Zingen: ‘O Heer, mijn God’ (*staande*)

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering,
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.

(*Refrein*) Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam.
Sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op Zich nam.

Refrein

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel, o Heer hoe groot zijt Gij.

Refrein

Gebed

Persoonlijke woorden: door de familie

Dankwoord: door Henk

Zingen: 'Op die dag' (*staande*)

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt
de pijn voorbij.
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus,
eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.

(Refrein) Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
Dan zien we Uw macht en Uw pracht,
op die dag.

Refrein (2x)

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.

Refrein

Bij het uidragen van Lidy luisteren we naar het lied: 'Maranatha'

*Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?*

*Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuïngeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?*

*Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!*

*Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.*

*Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!*

*Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!*

*Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!*

