

Liturgie

voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van



Brand van Ingen

19 . 11 . 1965 - 18 . 04 . 2022

Datum: maandag 25 april 2022 om 10.45 uur
Locatie: Goede Herderkerk te Barneveld
Voorganger: ds. A. Bloemendal
Pianist: Jaap Ouwehand

Inleidende muziek: 'Ik zal er zijn'

Welkom door de begrafenisondernemer

Persoonlijke woorden namens: Kinderen
Broers en zussen
Vrienden
Van de Pol Bouwen & Wonen

Zingen: 'Heer, ik kom tot U'

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

(Refrein) Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Refrein (2x)

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Gebed

Schriftlezing: 1 Joh. 1 vers 1 - 10

- 1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens
- 2 - want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard -
- 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u

gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.

- 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.
- 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.
- 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.
- 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
- 8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.
- 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
- 10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

Luisteren: 'U bent sterker'

Zoals een sprankje licht het duister breekt, U bent sterker
Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt, U bent sterker
Licht dat altijd schijnt, Liefde zonder eind

En moet ik door een dal van lijden gaan, U bent sterker
en als ik val en niet meer op kan staan, U bent sterker
Licht dat altijd schijnt, Liefde zonder eind

(Refrein) Jezus U bent meer dan genoeg voor mij
Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid

En als het leven hier ten einde loopt, U bent sterker
Want aan de horizon gloort nieuwe hoop, U bent sterker

Refrein (3x)
Licht dat altijd schijnt, Liefde zonder eind

Overdenking n.a.v. 1 Joh. 1 vers 5

'Boodschap van Licht!'

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5

1. 't Higgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Gebed

Zingen: 'Jezus Overwinnaar'

Waar U verschijnt wordt alles nieuw, want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt, door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt, U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

(Refrein) Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U, de duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag, de hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel, weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein (2x)

Naam boven alle namen...

Refrein (2x)

U bent Jezus Overwinnaar, U bent Jezus Overwinnaar

Uitleidende muziek: 'Fix You'

*When you try your best, but you don't succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can't sleep
Stuck in reverse*

*And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?*

*Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you*