

LITURGIE

voor de dienst van Woord en Gebed
voorafgaand aan de begrafenis van

Johannes Versteeg
- Hans -

11.08.1934 | 18.05.2023

Vrijdag 26 mei 2023 om 10.45 uur

Locatie: Emmaüskerk te Barneveld
Voorganger: ds. Atzo Nicolai
Ouderling: Wima Gorissen
Organist: Ali de Boer

Inleidend orgelspel

Hans wordt binnengedragen (*We gaan daarbij staan*)

Bemoediging en groet

Aansteken kaarsen en uitspreken gedicht: door kleinkinderen

*'Als ik zo geworden ben
dat ik niemand meer herken
en niet eens meer jouw naam weet,
pak mijn hand heel even beet
en zeg me zo gedag
en laat mij voelen dat ik je mag.*

*Misschien dat ik het gevoel herken
dat ik voor iemand, iemand ben.
Herinner mij, niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon'*

Zingen: Psalm 139 vers 1 en 4 (*Liedboek*)

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,
al daald' ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

Woorden ter herinnering: door Gert Versteeg

We luisteren naar het lied: 'Avond' (*Bouwdewijn de Groot*)

Gedicht: door Dirk Anton Versteeg

Langzaam dooft de kaars.....

Zingen: 'Ga met God' (*Liedboek 416 vers 1 - 3*)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Schriftlezing Psalm 121: door Dirk Anton Versteeg

- 1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
- 2 Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
- 3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
- 4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.
- 5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:
- 6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.
- 7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,
- 8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Overdenking

Gebeden

Zingen: 'Vervuld van uw zegen' (*Liedboek 425*)

Vervuld van uw zegen	Om daar in genade
gaan wij onze wegen	uw woorden als zaden
van hier, uit dit huis	te zaaien tot diep
waar uw stem wordt gehoord	in het donkerste dal
in Christus verbonden	door liefde gedreven
tezamen gezonden	om wie met ons leven
op weg in een wereld	uw zegen te brengen
die wacht op uw woord	die vrucht dragen zal.

Hans wordt uitgedragen (*We gaan daarbij staan*)

Uitleidend orgelspel: 'Abba Vader'