

# LITURGIE

voor de afscheidsdienst  
voorafgaand aan de begrafenis van

BEN VAN DOOREN

08.02.1939 | 24.08.2023

Dinsdag 29 augustus 2023 om 10.00 uur

Locatie: Gemeentelijk rouwcentrum te Barneveld

Voorganger: ds. Reinier Drop

Organist: Jurriena Dijkema

**Inleidend orgelspel:** 'Leid Vriendelijk Licht mij als een trouwe Wacht'

## **Woord van welkom**

**Aansteken van de kaars:** door Doreen en Naomi van Dooren

## **Votum en groet**

**Zingen:** Psalm 42 vers 1 en 5 (*Liedboek*)

1. Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?

5. Laat zijn trouw de dag verblijden  
en zijn lied de duisternis.  
Tot Hem roep ik in mijn lijden,  
die de God mijns levens is;  
Vaste grond van mijn bestaan,  
waarom ziet Gij mij niet aan?  
Moet ik onder 's vijands slagen  
thans dit somber rouwkleed dragen?

## **Gebed**

**Zingen:** 'Abba Vader (*Opwekking 136*)

Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d'uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.

**Levensloop:** door Nico van Dooren

**Gedicht:** door Bauk van Dooren

**Schrifflezing:** 1 Petrus 5 vers 5<sup>B</sup> - 11

- 5<sup>B</sup> Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade.
- 6 Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.
- 7 Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.
- 8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
- 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan.
- 10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.
- 11 Hem komt de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen.

**Zingen:** Gezang 95 vers 1 en 2 (*Liedboek*)

1. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag  
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht  
in hemel en op aarde aanzijn gaf,  
dat, naar zijn heerlijk wezen,  
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve  
en de Messias bij ons intrek neme.  
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,  
de oorsprong van ons hart.

2. Dan zullen wij met alle heil'gen saam  
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan  
en hoogte en diepte, lengte en breedte van  
Gods heil doormeten mogen.  
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,  
al gaat zij verre het verstand te boven.  
Wij zullen tot de volle wasdom komen  
in Gods verheven naam.

**Verkondiging**

**Zingen:** Gezang 392 vers 1, 2 en 5 (*Liedboek*)

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.  
Alles verdoft wat glans bezat en gloedt.  
Alles vervalt in 't wisselend getij,  
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,  
licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

## **Gebed en zegen**

**Zingen:** Psalm 150 vers 1 en 2 (*Liedboek*)

1. Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelaal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen	2. Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem! Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.
--	--

## **Mededelingen begrafenisondernemer**

**Zingen** (*tijdens uitdragen*): 'Groot is Uw trouw, o Heer'

Groot is Uw trouw, o Heer  
Mijn God en Vader  
Er is geen schaduw van omkeer bij U  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  
Die Gij steeds waart  
Dat bewijst Gij ook nu

Refrein: Groot is Uw trouw, o Heer  
Groot is Uw trouw, o Heer  
Iedere morgen aan mij weer betoond  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven  
Groot is Uw trouw, o Heer  
Aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden  
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt  
Kracht voor vandaag  
Blijde hoop voor de toekomst  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Refrein (2x)